

Oorlog is een hel
Een hel die niet over wil gaan
Je wordt gedwongen
Je wordt gemarteld
En als je niet gehoorzaamd...
Is het met je gedaan

Oorlog is een hel
Een hel die niet over wil gaan
Ben je een Jood
Heb je wat misdaan, of doe je het altijd goed
Je wordt geschopt, geslagen en gemarteld
Je wordt gepest, achtervolgd en vermoord

Oorlog is een hel
Een hel die niet over wil gaan
Weinig eten en kou
Uiteindelijk is het eten op
Bloempollenstampot en ander vies voedsel
Het was vreselijk!

Oorlog is een hel
Een hel die niet over wil gaan
Het was vreselijk en ik kan nog uren door
Maar de vrijheid is zoet en daar ben ik voor!

Het gedicht is gemaakt en voorgelezen door Jip Hemmes.
Het gedicht is aangepast door Julianne, Linn en Femke.